

Oud en Nieuw reis Salland.

Van 27 december 2019 tot 3 januari 2020.



Entree Imminkhoeve



Deelnemers aan deze reis:



Simon



Nadia



Berend



Frans



Cocky



Hans

Reisbegeleiders:



Babs



Rob



Anny

Arnhem, vrijdag 27 december 2019.

Vandaag is het eindelijk zo ver, de vakantie gaat beginnen.



Op het kantoor komen de gasten Cocky, Nadia en Hans en de begeleiders Anny, Babs en Rob bij elkaar, om nadat de koffers en boodschappen in de bus zijn geladen, op weg te gaan naar Veenendaal waar onze gast Frans zich bij ons voegt.

Daarna gaan wij op weg naar onze vakantiebestemming in Lemele en wel gaan we naar de Imminkhoeve in Lemele.

Daar aangekomen zit gast Simon ons al op te wachten. Later komt ook onze laatste gast Berend aan en zijn we compleet.

Na een kopje koffie en ons aan elkaar voorgesteld te hebben gaan we de slaapkamers verdelen. Simon, Cocky, Babs en Rob slapen beneden. Berend, Frans, Hans, Nadia en Anny slapen boven.

Nu kunnen de koffers uitgepakt worden.

Het diner van deze dag is soep met heerlijke belegde broodjes.



Nadat de tafel afgeruimd en de vaat in de machine gedaan was werd er door enkele gasten TV gekeken.

Ook gingen er een paar van ons rummikubben of ganzenborden.



Maar na zo'n eerste dag met al die indrukken gingen we rond de klok van half elf naar bed. Moe maar wel blij dat de vakantie begonnen was.



Ganzenbord werd fanatiek gespeeld.

Berend zit een folder te bekijken.



Hans zit te genieten.



Lemele, zaterdag 28 december 2019.

Vandaag zijn we al vroeg uit bed en gaan we als eerste samen ontbijten.

Daarna is iedereen gaan douchen of op bed gewassen.

Nadat iedereen weer fris en fruitig was gingen Nadia, Hans, Anny en Rob boodschappen doen.

Daarvan terug gekomen was het weer tijd voor de lunch.

Na de lunch gingen we met de bus naar Zwolle om daar het ijssculpturefestival te bewonderen.

Daar in de hallen was het wel heel erg koud. Na afloop moesten we ons opwarmen met warme chocomelk met slagroom.





Geweldig werk van ijs gemaakt, waaronder de Nachtwacht.







De warme chocomelk was heerlijk na zo'n koude tocht in de IJshallen.
Daarna snel weer in de bus richting ons verblijf in Lemele.



Dat was smullen.

Voor het avondeten gingen we uit eten.

We konden er te voet naar toe maar het was wel erg donker dus de zaklampen moesten er aan te pas komen.



Toen we in het restaurant van de Imminkhoeve aan kwamen was de tafel voor ons al keurig gedekt.



Ons menu bestond uit:

Knolselderijsoep, draadjesvlees, rode kool en aardappelpuree.

Als toetje kregen we hang -op.

Het smaakte allemaal heerlijk. We hebben met z'n allen zitten smullen.



Weer thuis gekomen was er koffie of thee en hebben we TV gekeken of gepuzzeld.

Sommige van onze gasten waren moe van het vele lopen en alle indrukken van deze dag en gingen daarom vroeg naar bed.



En  puzzelen.

Zondag 29 december 2019.

Vandaag waren we weer vroeg uit de veren. Na een heerlijk ontbijt met vruchtenyoghurt van de vorige groep en brood, beschuit, peperkoek en krentenbrood ging iedereen zich weer aankleden.

Na de koffie gingen er een aantal een frisse neus halen en gingen meteen kijken waar met oudjaar de ballen uit de melkbussen door middel van carbit geschoten worden.



Ook werd er gekleurd en gepuzzeld.

Voor de lunch stonden er tosti's op het programma.



Iedereen heeft er heerlijk van gegeten. Na de lunch gingen we met de bus



Nadat we daar waren gingen we op zoek naar de glasblazerij waar we een demonstratie glasblazen bij gingen wonen.



Mark gaf een leuke uitleg met de nodige grapjes tussendoor.

Het was weer een gezellige middag.



Nadat de demonstratie afgelopen was gingen we nog in een cafeetje wat drinken. Sommige namen heerlijke koffie/cappuccino met een appeltaart erbij.



Nadat we weer thuis waren kwam de thuiszorg netjes op tijd om Berend zijn injectie te geven zodat we weer uit eten konden gaan.

Dit keer gingen we naar de Gulle Buurman in Vroomshoop.

Ook hier was er weer keurig voor ons een tafel gereserveerd.

Iedereen mocht zelf bepalen wat hij/zij wilde eten.

Sommigen namen soep, anderen een broodplankje.



Anny had een salade kip.

Cocky een schnitzel met frites.



Simon een pannekoek met spek.

Nadia heerlijke kipnuggets.



Hans had ook kipnuggets.



Frans een schnitzel.



Berend een pannenkoek.



Rob een schnitzel.



Babs een vega burger.

Het was zo heerlijk dat alle borden leeg waren.

Terug thuis gekomen nog een heerlijk kopje koffie /thee.



Tv gekeken en daarna weer naar bed.

Maandag 30 december 2019.

Vandaag was er al een die om 5.45 uur al liep te spoken.

Het was gedaan met slapen omdat de deuren boven met een dranger uitgerust zijn i.v.m. brandveiligheid en deze herrie maken als de deuren dicht gingen en daarom zijn we maar vroeg uit bed gegaan.

Bij het ontbijt had Rob heerlijke scramble eggs gemaakt. Dit was een heerlijk begin van de dag.



Na de koffie zijn er een aantal naar het winkeltje gelopen om ansichtkaarten te kopen voor het thuisfront maar helaas het winkeltje was dicht.

Dus onverrichte zaken terug naar huis, maar desondanks een frisse neus gehaald.

Na de lunch vertrokken we naar Luttelgeest en wel naar de orchideenhoef.



Een uurtje rijden maar zeker de moeite waard om er heen te gaan.

We hebben orchideeën, kooikarpers en heel veel verschillende vogels en vlinders gezien.

Het was er heerlijk warm.

Aan het einde van de middag nog een drankje gedaan in het restaurant en toen weer terug naar Lemele.

Enkele fotos van ons uitstapje naar Luttelgeest.





Prachtige bloemen hebben we gezien.









Wat hebben we een plezier.





Nadat we weer in Lemele teug waren hebben Rob en Babs een heerlijke maaltijd gemaakt. We kregen nasi met kipsaté en kroepoek.



Wat hebben we gesmuld.

Na de maaltijd hebben we muziek geluisterd en werd er zelfs



gedanst.



Ook werd er TV gekeken en gekleurd.

Dinsdag 31 december 2019. Oudjaarsdag.

Alweer de laatste dag van 2019.

Dus eerst boodschappen halen met appelflappen en oliebollen.



Daarna naar de markt. Deze viel tegen omdat er maar 3 kramen waren i.v.m. Oudjaarsdag. We hadden dus niet zo vroeg uit bed hoeven te komen.

Wij zijn toen maar naar het centrum gegaan voor een kopje koffie/thee. We kregen heerlijke oliebollen aangeboden.





Na de koffie zijn we gaan winkelen. Maar al snel was het weer tijd om te gaan eten. Dit keer gingen we naar een Kwalitaria in Ommen om frites te eten.

De meeste gasten namen boerenfrites en frites/stoofvlees.



Door de hoeveelheid kregen alleen Hans en Rob het op.

De rest heeft het maar laten staan.

Na het eten nog lekker een stukje gelopen en toen naar de plaatselijke kringloop. Hans kocht boeken over Friesland en Frans cd'tjes. Beide heren kwamen met een brede grijns op hun gezicht weer terug naar de bus omdat hun inkopen geslaagd waren.



Daarna terug naar huis waar Wim(de man van Anny) al op ons stond te wachten.

Na een kopje koffie/thee was het tijd om de woonkamer te versieren en hebben we de brandmelders afgeplakt omdat we s'avonds zouden gourmetten.

Een aantal gasten zijn nog naar het carbitchieten gaan kijken.

Sommigen gingen nog een paar uurtjes rusten.





Na het gourmetten, wat iedereen heerlijk vond hebben we televisie gekeken, maar voor sommige van ons was het toch te lang om tot 00.00 uur op te blijven en zochten eerder hun bed op.

Met degenen die wel tot 00.00 uur opleven hebben we het nieuwe

jaar met champagne ingeluid.



1 Januari 2020 Nieuwjaarsdag.

Vandaag is het nieuwjaarsdag. Deze dag is begonnen met een prachtige vuurwerkshow van de overburen. Het was heel mooi.



Nadat de meeste knallen voorbij waren zijn we naar bed gegaan. Na een kort nachtje staan we een uurtje later op dan normaal. Na de ochtendverzorging zijn we deze dag gestart met lekkere afbakbroodjes en croissants.



Na de koffie met een appelflap of een oliebol was er weer tijd voor een kleine lunch.

Daarna zijn we een uurtje gaan lopen om in het restaurant van het landhuis



een drankje te nemen.

In het restaurant stond een mooie kerstboom.



Na het drankje nog even de kou in om naar ons verblijf te gaan.

Daar aangekomen vielen er een paar gasten in slaap.

Ook werd er TV gekeken en wat bij gekletst.

Wim en Anny gingen voorbereidingen treffen voor het avondeten.





Het diner bestond uit courgettesoep, gebakken aardappelen, boontjes, broccoli, sla en reepjes vlees. Als toetje ijs met slagroom.



In de avond hebben we TV gekeken en een spelletje gedaan.

Enkelen gingen ook vroeg naar bed omdat ze toch wel moe waren van het late opblijven van gisterenavond.

Donderdag 2 januari 2020.

Vandaag gaan Wim en Anny ons verlaten omdat ze afspraken elders hebben, onwijs jammer maar eerder gemaakte afspraken moet je nakomen. We blijven dus met 8 personen over.

We lopen vandaag een rondje over het terrein en kijken in het winkeltje of er nog souvenirs gekocht moeten worden en vanmiddag gaan we naar het klompenmuseum voor een demonstratie klompen maken. Na de demonstratie krijgen we koffie met krentenwegge.







Al onze namen werden in een houtsnipper gegraveerd.



Terug in het huisje gaan we alvast voor het grootste deel de koffers inpakken, maar eerst nog uit eten.



De tafel was weer keurig gedekt. We kregen tomatensoep, aardappelgratin, spinazie a la creme, verse worst, salade en een heerlijk toetje.



Daarna ging iedereen zijn eigen gang.



TV kijken en een tukje doen.

Vrijdag 3 januari 2020.

Alweer de laatste dag van onze vakantie die omgevlogen is. We hebben leuke uitstapjes gemaakt.

Berend en Simon zijn om 9.30 uur al vertrokken. Onze bus werd volgeladen met de koffers en om 10.00 uur vertrokken we richting Veenendaal waar Cocky en Frans opgehaald werden.

De rest ging mee naar het kantoor van Tendens waar Hans opgehaald werd en Nadia ging met Rob en Babs naar huis.

Bedankt iedereen voor de gezelligheid en misschien tot een volgende reis.

Rob, Babs en Anny (en een klein beetje Wim)

